

EETBARE STAD GRONINGEN

De stadsecoloog Wout Veldstra, die inmiddels gepensioneerd is zette in 2009 met enorme inzet en passie het project Eetbare Stad op.

Eetbare Stad nodigt bewoners van Groningen uit om met plannen te komen voor buurtmoestuinen, fruitbomen en ander eetbaar groen. Stadlers reageerden vanaf het begin enthousiast en legden samen in de wijken en buurten grote en kleine moestuinen aan. In deze brochure komt een selectie van deze buurtmoestuinen in beeld. Deelnemers komen aan het woord om te vertellen waarom zij meedoen, wat er zo leuk aan is en wat er wel en niet goed gaat in hun project. Als gemeente zijn we ontzettend trots op alle initiatieven. De enorme diversiteit laat zien hoeveel energie er in onze stad zit en is hopelijk een inspiratie voor vele anderen!



Anke van Duuren

Beleidsmedewerker leefomgeving, Gemeente Groningen

www.eetbarestadgroningen.nl





WAT ZIT WAAR?

INHOUDSOPGAVE & KAART

1. Wijktuin De Hoogte • Karin Kampen	7
2. Buurttuin Barmaheerd • Arangka Schepers	9
3. Moestuin Molukkenstraat • Klaas Jan Geertsema & Sander Heering	11
4. Moestuin Tasmantoren • Annemarten & Lucy Groenman	13
5. Buurttuin Pioenstraat • Ineke Garst	15
6. Kippenfarm Selwerd • Francien Geertsema	17
7. De Grunotuin • Barbara Houtman	19
8. Hof van Reseda • Henkjan de Haan	21
9. Biomoestuin de Weijert • Hinke Kruize & Ronald Bakker	25
10. Boomgaard Hoornsemeer • Gea Poppen	27
11. Buurttuin met vrouw Wichers' zegen • Margriet Stegmeijer	29
12. Moestuin Aquamarijngaarde • Gea Bosma	31
13. Moestuin Grote Beer • Aukje Atsma	33
14. Beplanting van de Kremersweerd • Lenny Kruit	35





“ Verbinden is voor ons het allerbelangrijkste, dit is echt een sociaal project.



Karin Kampen vertelt over

WIJKTUIN DE HOOGTE IN DE HOOGTE

Het was niet zeker of we op deze plek mochten blijven. Toch hebben zich dit jaar flink wat nieuwe deelnemers aangemeld en zijn we weer fanatiek aan de slag gegaan.

DE TUIN DIE DE BUURT ACTIEF KRIJGT

Dit is kleigrond, lang niet alles wat we hier zaaien komt op. En er zijn ontzettend veel slakken, sommigen zijn al aan hun derde poging voor sla bezig! Daarnaast is er dan natuurlijk nog het onkruid, daar spreken we elkaar ook op aan. Het staat in de overeenkomst die je tekent dat je goed voor je tuintje moet zorgen. Het is voor ons als bestuur erg leuk om te horen dat een aantal van de deelnemers hier een zinvolle dagbesteding vinden. Tegelijkertijd is het wel een uitdaging om de mensen ook actief te krijgen. De vraag voor ons is altijd: Hoe motiveren we iedereen? Wat goed werkt is het initiatief bij de tuinierders te laten. Dus als iemand met een leuk idee komt zeggen we: 'Prima, doe maar!'

Van Oldenbarneveltlaan, De Hoogte





“ Het is leuk dat je je buren veel meer tegenkomt nu. Dan ben ik hier bezig en zegt iemand: ‘Ik kom even bij jou kijken!’



Arangka Schepers vertelt over

BUURTTUIN BARMAHEERD IN BEIJUM

Toen ik de gemeente belde om te vragen of ik dit stukje grond mocht gebruiken had ik natuurlijk wel gehoopt op toestemming, maar ze hebben uiteindelijk veel meer gedaan.

DE TUIN WAAR BIJNA ALLES MAG

We mochten het pad niet zomaar betegelen, omdat onze buurvrouw Remke in een rolstoel zit en zij ook in de tuin zou komen. De tuin loopt schuin af naar het water dus het moest wel veilig zijn natuurlijk. Toen heeft de gemeente zelf de tegels gelegd, dat heeft echt onze verwachtingen overtroffen! We zijn nu met 9 mensen, ik zelf ben het meeste met de tuin bezig omdat ik met pensioen ben en er meer tijd voor heb. De anderen werken mee wanneer ze kunnen. Als iemand iets wil bouwen of planten vraagt hij het eerst aan mij, maar ik zeg bijna altijd ‘doe maar’. Ik vind tuinieren het leukst als iedereen een beetje vrij is en gewoon doet wat hij leuk vindt in de tuin.

Barmaheerd, Beijum



“ Er gebeurt hier veel meer dan alleen tuinieren. Het is echt een ontmoetingsplaats voor de hele buurt geworden.



Klaas Jan Geertsema en Sander Heering over

MOESTUIN MOLUKKENSTRAAT IN DE KORREWEGWIJK

We hebben ontzettend veel plezier gehad van de tuin, er zijn heel veel contacten onderling door ontstaan. Helaas moeten we deze grond nu weer teruggeven.

DE TUIN DIE DE BUURT SAMEN BRACHT

Er is in deze buurt gefaseerd gebouwd, de mensen die hier als eersten woonden vormden echt een klik. De tuin heeft de buurt veel meer samengebracht. Met mooi weer zitten hier hele gezinnen te eten en koffie te drinken! We hebben plannen om een nieuwe tuin te maken aan de overkant van de weg, op grond dat van Woonzorg is. Het is daar wat beperkter met de ruimte dus we willen alleen de serieuze tuiniers meenemen. Niet iedereen doet evenveel aan de tuin namelijk, het onderhoud komt toch wel vaak op dezelfde neer. We gaan voor de nieuwe tuin ook een verenigingsbestuurtje instellen, omdat we inmiddels geleerd hebben dat een goede structuur belangrijk is. Het zal nog steeds heel open zijn, maar structuur maakt het voor iedereen duidelijker!

Molukkenstraat, Korrewegwijk





Goed geregeld hier!

“ We hadden toen we hier kwamen wonen nooit verwacht dat we zoveel van onze buren zouden leren kennen.



Annemarten en Lucy Groenman over

MOESTUIN TASMANTOREN IN OOSTERHOOGEBRUG

In eerste instantie was niet iedereen even enthousiast over het idee. Mensen zeiden: ‘Nu hebben we zo’n chique nieuwe flat en dan komen er van die lelijke moestuintjes!’

DE TUIN WAAR DE BUURT CONTACT MAAKT

Inmiddels is moestuinieren natuurlijk een enorme trend dus je hoort er niet meer zoveel over. Daarbij hebben we veel goodwill gekweekt door een deel van de oogst in kistjes bij de ingang neer te zetten, om gratis mee te nemen. Dat vonden mensen heel erg leuk en nu komen ze zelfs langs in de moestuin om te vragen of er alweer oogst voor de kistjes is! Er wordt door alle bewoners intensief gebruik gemaakt van de prachtige siertuin die bij de flat is aangelegd, in de zomer zit iedereen hier heerlijk buiten met hapjes en drankjes. Als wij dan in de moestuin aan het werk zijn komen ze even kijken en maak je heel makkelijk een praatje met elkaar. Zo hebben de beide tuinen echt voor saamhorigheid gezorgd!

Regattaweg, Oosterhoogebrug





“ Onze tip: Vind nieuwe enthousiaste mensen en er komt voor iedereen energie terug.



Ineke Garst vertelt over buurtmoestuin

PIOENSTRAAT IN DE OOSTERPARKWIJK

Een bak en een klein driehoekje tuin per persoon en een gemeenschappelijk stuk met fruitbomen en fruitstruiken, dat leek ons allemaal heel haalbaar qua onderhoud. Tot we erachter kwamen hoe hardnekkig het onkruid hier is.

DE TUIN DIE NIEUWE ENERGIE KREEG

Het eerste jaar waren we heel enthousiast en stopten we veel werk in de tuin. In het tweede jaar zijn een aantal actieve mensen gestopt of verhuisd. Toen overwoekerde de tuin behoorlijk, waardoor eigenlijk ook de lol er af ging. Iedereen ging steeds meer opzien tegen het werken in de tuin. Gelukkig kregen we een nieuwe buur die heel actief is in de tuin, dat maakte al een verschil. Toch kijken we nu of de gemeente kan helpen om de tuin minder arbeidsintensief te maken of dat we een stuk aan de gemeente kunnen teruggeven. We zijn met minder mensen maar dan ook met kleinere stukken tuin, die we slimmer willen inplanten. Hierdoor kunnen we er volgend jaar weer met frisse moed iets moois van maken!

Pioenstraat, Oosterparkwijk

*Kijk!
Een insectenhotel!*





“ De buren komen hun kinderen hier brengen. Zo komen ze op een positieve manier met elkaar in contact.



Francien Geertsema vertelt over

KIPPENFARM SELWERD IN SELWERD

We hebben een strook gemeentegrond bij onze tuin getrokken en over de helft daarvan een afdak gemaakt. Daar wonen onze vier kippen. Het zijn pittige tantes, maar ze laten zich wel heel lief knuffelen.

DE TUIN WAAR JE KIPPEN MAG KNUFFELEN

Op de andere helft hebben we onze moestuintjes, hier kunnen kinderen uit de buurt samen tuinieren. Ze krijgen allemaal een strookje van een moestuinbak, daar zetten we dan samen regelmatig een nieuw plantje bij. En ze krijgen wat mee naar huis, aardbeien, radijsjes of een eitje. We hebben hier de hele zomer lang elke week acht kinderen, ze vinden het erg leuk. Sommigen kunnen ook wel wat gerichte aandacht gebruiken. De tuintjes en de kippen zijn uiteindelijk middelen om de kinderen te laten ervaren hoe het is om samen te werken en verantwoordelijkheid te hebben. Door het tuinieren krijgen ze even vuile handen, door het verzorgen van de kippen leren ze om ook aan iemand anders te denken dan alleen aan zichzelf. Kinderen zijn hier even in een heel andere omgeving dan thuis.

facebook.com/kippenfarmselwerd

Vlierstraat, Selwerd





“ Dit jaar willen we nog meer bijdragen aan de onderlinge verbondenheid, door ook vluchtelingen uit te nodigen op de tuin.



Barbara Houtman vertelt over

DE GRUNOTUIN IN DE GRUNOBUURT

De Grunotuin is één van de grootste buurtmoestuinen van Groningen, er doen meer dan 100 mensen aan mee. Terwijl het allemaal begon met het simpele idee om een bouwterrein wat mooier te maken.

DE TUIN DIE BUURTEN VERBINDT

In het eerste jaar kon ik hier niet zomaar een rondje met mijn honden lopen, ik werd overal aangesproken. Een rondje van 20 minuten kostte mij zo anderhalf uur! Inmiddels is het gelukkig wel wat rustiger. We hebben nu een bestuurtje van 3 mensen, maar ik ben wel voorzitter gebleven. Ik wilde er zeker van zijn dat sociale cohesie in de buurt het uitgangspunt blijft. Bij de uitbreiding van de tuin kwamen er ook mensen uit andere buurten bij. Dat was goed, want zo ontstaat er ook meer verbinding tussen de buurten. We zagen dat de onderlinge contacten begonnen toe te nemen toen kinderen samen speelden die niet bij elkaar op school zaten: Ze hadden elkaar leren kennen op de tuin. Zo zijn er door de tuin talloze nieuwe contacten ontstaan.

grunobuurt.nl/de-buurt/grunotuin
Stephensonstraat, Grunobuurt



Jfff... Je bekijkt het maar!



DIT GING MINDER

Mensen blijven mensen en slakken zijn nu eenmaal onvermijdelijk. Hoe leuk een buurtmoestuin ook is, soms gaat er ook wel eens iets mis. Is dat erg? Welnee, tuinieren gaat met vallen en opstaan!

“We dachten van tevoren dat we geen regels nodig hadden, nou dat viel tegen!”

“Tuinieren is moeilijker dan het lijkt, vooral op zware klei.”

“Iemand had tassen vol appels geplukt, vlak voor onze oogstdag.”

“Als de buurman persé het grootste stuk tuin wil hebben...”

“Je moet elkaar soms aanspreken op gedrag, dat kan echt heel moeilijk zijn.”

“Toen ik minder ging regelen voor de tuin kreeg ik daar wel negatieve reacties op.”



Samen schoppen is leuker

DIT GING GEWELDIG

De belangrijkste oogst van een buurtmoestuin is niet zo makkelijk te wegen of te tellen. Het is een gevoel, van meer bij elkaar horen en weer bij elkaar terecht kunnen. Die oogst is alle moeite meer dan waard!

“Als je in de tuin bezig bent en de burens hangen zo gezellig over het hek heen te kletsen.”

“Het is heel fijn om het gevoel te hebben dat je invloed hebt op je eigen straat.”

“Er zijn echte vriendschappen ontstaan.”

“Je kent elkaar beter, dus je let ook meer op elkaar.”

“Ik vraag de buurvrouw nu sneller om even op de kinderen te passen.”

“Tuinieren is leuk, maar het wordt pas echt leuk als je het samen doet!”



“ We hebben vanaf het begin alle beslissingen samen genomen. Zo is gezamenlijk eigenaarschap ontstaan.



Henkjan de Haan vertelt over

HOF VAN RESEDA IN DE OOSTERPARKWIJK

Als eerste buurtmoestuin van Groningen waren we zes jaar geleden echt iets nieuws. Voor de rest van de buurt zijn we een inspiratiebron dichtbij, ook in de straten hier omheen zijn mensen met buurttuinen begonnen.

DE TUIN DIE ANDEREN INSPIREERT

Inmiddels is die nieuwigheid er wel af natuurlijk, dat betekent ook dat onze energie op het moment even wat minder is. Mensen zijn druk, het heeft even geen prioriteit. In het begin kregen we heel veel aandacht en veel bereidwilligheid van de gemeente, dat gaf motivatie om door te gaan. En in ons vierde seizoen wonnen we €12.500 van Groen Dichterbij, dat gaf ons toen een enorme boost. Die aandacht is er niet meer, maar we blijven de momenten die er wél zijn serieus aanpakken. Vieren wat we met elkaar hebben, lekker bezig zijn. Wat ook helpt is dat 3 mensen heel enthousiast bezig zijn met onze kas. Je weet dat er weer allerlei leuke plantjes aankomen voor de moestuinbakken dus dan zorg je wel dat je je bak op orde hebt!

hofvanreseda.nl
Resedastraat, Oosterparkwijk

*Ssst...
Geheime boomhut!*





“ We hebben drie gezamenlijke tuin momenten per week. Zo komen we elkaar steeds weer tegen, dat leidt tot nieuwe contacten.



Hinke Kruijze en Ronald Bakker over

BIOMOESTUIN DE WIJERT IN DE WIJERT

We zijn vorig jaar begonnen met de moestuin en we hebben meteen een fantastisch jaar gehad. Ook het contact met de buurt is heel goed. Mensen vinden het er allemaal heel gezellig uit zien!

DE TUIN VOOR ALLE LEEFTIJDEN

We hebben vier bedden voor gezamenlijk gebruik en twee grote verhoogde bakken waar mensen een meter van kunnen krijgen. De scheidslijnen hebben we gemaakt van rijtjes prei. Daar hadden we vorig jaar zoveel van dat we het als afscheiding zijn gaan gebruiken. Dat geeft wel goed weer dat we alles zo natuurlijk mogelijk proberen te doen: In een biologische tuin hoort eigenlijk geen plastic vinden we. De groep is heel gemêleerd, ook qua leeftijd, van 10 tot 70. De onderlinge samenwerking gaat heel goed, waarschijnlijk omdat we een bestuur hebben. Als mensen ergens met elkaar niet uitkomen maken wij een beslissing. Zo weet iedereen gewoon waar hij aan toe is. Dat is ook onze tip aan andere buurttuinen: Zorg voor duidelijkheid, dat komt de samenwerking uiteindelijk ten goede.

P.C. Hooftlaan, De Wijert



“ Het is een fijne plek geworden. We hebben zelfs mensen die hier yoga en tai chi komen doen ‘s ochtends!



Gea Doppen vertelt over

BOOMGAARD HOORNSEMEER IN HOORNSEMEER

Voor een project als dit heb je twee soorten mensen nodig: Opstarters en volhouders. De initiatiefnemers van deze boomgaard zijn alweer met het volgende project bezig, wij vinden het juist leuk om door te gaan.

DE TUIN VAN OPSTARTERS EN VOLHOUDERS

De gemeente maait het gras, dat is de grootste klus. Wij zorgen ervoor dat het voor de rest netjes onderhouden wordt en er mooi uit blijft zien. We doen er alles aan om het werken hier zo leuk mogelijk te maken. We hebben niet heel veel regels, we bespreken het gewoon met elkaar als iemand een leuk plan heeft. We zijn zo gezegd erg van de consensus en het overleggen binnen de kerngroep. Verder proberen we te zorgen dat het werk behapbaar blijft voor iedereen. Maar het belangrijkste is natuurlijk het contact maken, elkaar ontmoeten. Tijdens werkmiddagen zien wie geregeld mensen belangstellend kijken. Waar mogelijk knopen we dan een praatje aan over de boomgaard. En aan het einde van de middag drinken we samen koffie en is er taart, altijd gezellig!

Den Uylstraat , Hoornsemeer

Appelproeverij





“ Een buurtmoestuin hoeft niet veel te kosten. Met een klein budget moet je vindingrijk zijn en dát maakt het zo leuk!



Margriet Stegmeyer vertelt over buurtmoestuin

MET VROUW WICHERS' ZEGEN IN DE OOSTERPOORT

Toen we met de moestuin begonnen keek de buurt eerst een beetje de kat uit de boom. Veel mensen woonden hier al 30-40 jaar hadden dat echte Groningse 'eerst zien dan geloven'.

DE TUIN VOL LEVENSVERRHALEN

Dat veranderde gelukkig al snel: Ook mensen die niet tuinierden zaten hier gezellig samen koffie te drinken en te kletsen. Mensen begonnen al gauw hun hele levensverhaal te delen en te vertellen over wat ze allemaal hebben meegemaakt in de lange tijd dat ze hier woonden. We wisselden recepten uit en we werden ons allemaal bewuster van gezond eten en hoe lekker je kunt koken met verse kruiden. Helaas zal de tuin binnenkort verdwijnen omdat de huizen in deze straat gesloopt worden voor de aanpak van de ring Zuid. Ik ben inmiddels ook verhuisd maar ik kijk met heel veel plezier terug op de tuin. Het is een heel goed team geweest. Bij de inrichting van de tuin hadden we overal een commissie voor, daar hebben we de grootste lol mee gehad!

H.L. Wicherstraat, Oosterpoort





“ Als je nu de buurt in fietst stop je even om een praatje te maken met elkaar, dat was er eerst niet.



Gea Bosma vertelt over moestuin

AQUAMARIJNGAARDE IN DE HELD

In deze buurt heeft iedereen al een eigen tuin, dus het was maar de vraag of mensen ook nog moestuinbakken wilden. Gelukkig heeft het sociale aspect veel burens over de streep getrokken.

DE TUIN IN EEN BEPALEND JAAR

In het eerste jaar waren we natuurlijk heel enthousiast, het tweede jaar ook nog wel, maar toen begon het wat af te nemen. De eigen bak bijhouden gaat nog, maar de tegels er omheen onkruidvrij houden is al gauw te veel. Dit vierde jaar is denk ik een bepalend jaar, waarin zal blijken of we doorgaan of dat we met elkaar toch niet genoeg tijd hebben. Ook als we niet doorgaan met de moestuin hebben we er wel veel aan gehad. Er is vooral meer contact gekomen tussen individuen, er zijn vriendschappen ontstaan. Zo heb ik er ook een vriendin aan overgehouden die ik anders nooit had ontmoet. Maar meer in het algemeen is de buurt ook hechter geworden. Dus deze vier jaar is absoluut een goede investering geweest!

facebook.com/aquamarijngaarde
Aquamarijnpad, De Held





“ De buurt was heel enthousiast, mensen vonden het echt een aanwinst voor de wijk.



Aukje Atsma vertelt over

MOESTUIN GROTE BEER* IN PADDEPOEL

Jammer genoeg moest onze moestuin na 2 jaar wijken voor nieuwbouw. We hebben vooral in de startfase heel veel plezier gehad, al ging de onderlinge samenwerking zeker niet altijd vlekkeloos.

DE TUIN DIE EEN TWEDE KANS VERDIENT

Achteraf gezien hadden we de criteria voor deelname veel strenger moeten maken. Ook hadden we een duidelijke leiding moeten hebben, iemand die knopen door kon hakken. We hadden ons als groep voorgenomen dat we altijd alles in overleg zouden doen, maar toen het er op aankwam om anderen aan te spreken op hun gedrag dacht iedereen: 'Dat mag iemand anders doen!'. Ondanks de problemen waren we hartstikke blij met onze tuin en de meeste Paddepoelers vonden het heel leuk om een buurttuin te hebben. Nijestee zelf was ook heel enthousiast en ze hebben ons nog grond voor een nieuwe tuin aangeboden. Dat is toen helaas tegengehouden door een 1 of 2 omwonenden die geprotesteerd hebben. Nou ja, niet iedereen houdt van groen zullen we maar zeggen.

Grote Beerstraat, Paddepoel

** Deze foto's zijn genomen door buurtbewoners, de tuin is inmiddels opgeheven.*





Jagen op hele wilde planten...

“

Het was niet makkelijk, maar we zijn er samen uitgekomen en hebben de buurt een beetje mooier gemaakt.



Lenny Kruit vertelt over de beplanting van

DE KREMERSHEERD IN BEIJUM

We wilden van een ongebruikt grasveldje iets leuks maken, zoals bijvoorbeeld een buurtmoestuin. Maar door een misverstand ontstond er flinke commotie in de buurt en werden er boze e-mails verstuurd.

DE TUIN DIE VOOR COMMOTIE ZORGDE

Mensen dachten dat we zomaar een moestuin vlak voor hun deur wilden beginnen, terwijl dat alleen maar één van de ideeën was. Uiteindelijk hebben we een gesprek met alle betrokken gehad waarin alles weer is bijgelegd. De gemeente heeft ons hierin echt gesteund, dat was heel fijn. We hebben nu samen een stukje gemeentegroen opnieuw ingeplant. Alles wat eetbaar is ligt op dit moment gevoelig, vandaar dat we zijn uitgekomen op bloeiende struiken in plaats van bessenstruiken. Voor de toekomst hebben we voorlopig ook nog geen grote plannen, in deze buurt kunnen we beter met kleine stapjes veranderen. Maar ondanks alles is de buurt toch echt verbeterd door dit project. Je groet elkaar meer, doet meer samen. Daarom ben ik er toch blij mee, het was het uiteindelijk wel waard.

Kremersheerd, Beijum





HET GAAT OM ONTMOETEN

ERVARINGEN VANUIT DE GEMEENTE GRONINGEN

Buurtmoestuinen leveren in de praktijk niet alle voordelen op die vaak genoemd worden, zoals minder onderhoud voor de gemeente. Ook besparen de meesten geen geld door zelf groente te kweken, daar is tuinieren toch te moeilijk voor. Maar dat geeft niet, daar gaat het ook niet om. Mijn opdracht was: Zorg dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Elkaar leren kennen, weer een buurt zijn, dat is het belangrijkste. Zo'n tuin is dan uiteindelijk maar een middel. In dat opzicht is het de investering van de gemeente meer dan waard geweest. Zoveel buurten zijn verbeterd, levendiger geworden, zelfs al is er een conflictje hier en daar. Niet ieder conflict is tenslotte onoplosbaar, de tegenstelling valt soms heel erg mee. En trouwens, bij onenigheid raken mensen ook met elkaar in gesprek, dat is goed. Het gaat tenslotte om het ontmoeten.



Laurens Stiekema

Projectcoördinator Groenparticipatie, Gemeente Groningen

www.eetbarestadgroningen.nl



OOK EETBAAR IN DE STAD GRONINGEN

NATUUR EN MILIEUFEDERATIE GRONINGEN

Al 7 jaar organiseert de Natuur en Milieufederatie Groningen activiteiten voor de Eetbare Stad. Zoals een jaarlijkse fietstocht langs buurtmoestuinen en uiteenlopende cursussen over bijvoorbeeld voedselbossen, bodem en compost. Ook verzorgen zij de facebookpagina, nieuwsbrief en website Eetbare Stad.

www.nmfgroningen.nl



TUIN IN DE STAD

Het werk en de activiteiten van Tuinindestad verbindt mensen van alle leeftijden. Vrijwilligers onderhouden de planten en de tuintjes, waar de bezoekers van genieten. Kinderen komen er (natuur-)spelen, met materiaal dat voorhanden ligt: zand, water, takken... Bewoners struinen rond en ontmoeten elkaar aan de stamtafel.

Tarralaan, Westpark
www.detuinindestad.nl

TOENTJE

Stichting Toentje is een initiatief van Jos Meijers, gemeente Groningen en de Stadsrekenkamer. Dit bijzondere project brengt mensen bij elkaar en biedt een duurzaam platform om armoede te verlichten door middel van activering, voedselproductie, educatie en gezondheidsbevordering.

Paradijsvogelstraat, Oosterparkwijk
www.toentje.nl





THE MAKING OF

DRIE SEIZOENEN MOESTUINEN IN STAD

Eetbare Stad stuurde me op pad om uit te vinden hoe het nu eigenlijk écht met de Groningse buurtmoestuinen ging. Zijn mensen tevreden met wat ze bereikt hebben?

Het antwoord was een overweldigend 'ja'! Niet dat alle ervaringen alleen maar leuk waren, maar dat zorgde dan wel weer voor de mooiste verhalen. Soms ontroerend, vaak hilarisch en altijd hartverwarmend. En wat was het enig om de Groninger buurtmoestuinen een heel tuinseizoen te mogen meemaken! Van de eerste interviews in kale tuinen begin april tot verkoeling zoeken in de schaduw in juli. Daarna nam ontwerper/fotograaf Hanneke het over en maakte ze in de nazomer en herfst prachtige foto's van de tuinen in hun volle glorie. Maandenlang hebben we beiden namens de gemeente mogen meegenieten van alle verhalen, beelden en mensen. En net als de gemeente zijn we heel erg trots op al die prachtige tuin-initiatieven in Stad!



Linda Langendijk
Interviewer & tekstschrijver



WIE & WAT

Uitgegeven door de Gemeente
Groningen in november 2016.

Teksten: Linda Langendijk
Fotografie: Hanneke Laaning
Ontwerp: Studio Vensterbank
Drukwerk: NetzoDruk
Oplage: 1000 stuks (1.0)

**Met dank aan alle fanatieke
moestuiniërs in Groningen.**





Eetbare Stad is een initiatief van

